

Doelgericht leven - een evangelische spiegel voor ons

De laatste Ankerlezing in de serie over geestelijke groei ging over de bekende bestseller *Doelgericht leven* van Rick Warren, voorganger van de Saddleback Community Church in Californië. Prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal nam de luisteraars mee door het met passie geschreven boek, waarin in heldere taal uit de doeken wordt gedaan hoe je Gods doel in je leven kunt ontdekken, om daar vervolgens naar te leven. De centrale vraag in de lezing was: wat kunnen wij in onze traditie van Warrens benadering leren? Met bloemrijke teksten weet Warren zijn lezers, die lang niet altijd met het geloof zijn opgegroeid, te boeien: 'Het gaat niet om u. Het doel van uw leven omvat veel meer dan uw persoonlijke vervulling of uw gemoedsrust en zelfs meer dan uw geluk.(...) Als u wilt weten waarom u op aarde bent geplaatst, moet u beginnen bij God. U bent geboren dankzij het doel dat Hij met u heeft en voor het doel dat Hij met u heeft. (...) Voordat Hij ons meeneemt naar de hemel wil Hij ons meer op Hem laten lijken. Dat is ons grootste voorrecht, onze belangrijkste verantwoordelijkheid en onze ultieme bestemming. (...) Het leven op aarde vormt slechts de generale repetitie voor de échte uitvoering.'

In het laatste oordeel zal God ons volgens Warren twee cruciale vragen stellen: 1. Wat heb je gedaan met Mijn Zoon Jezus Christus? 2. Wat heb je gedaan met alles wat je van Mij hebt gekregen? Het antwoord op de eerste vraag zal bepalend zijn voor waar we de eeuwigheid doorbrengen. Het antwoord op de tweede vraag zal bepalen wat we in de eeuwigheid zullen *doen*.

Elk mens heeft een vijfvoudige opdracht, zo wordt in *Doelgericht leven* uitgelegd.

1. Ik ben er om God blij te maken. Mijn leven draait niet om mijn plannen, maar om God en Zijn wil.
2. Mijn levensdoel bereik ik niet via een eenzaam avontuur, maar door in Jezus te geloven, gedoopt te worden en deel uit te maken van het geestelijk gezin van Jezus.
3. Ik ben geroepen om, door de moeilijkheden van het leven heen, in persoonlijkheid en karakter meer en meer op Jezus te gaan lijken.
4. Ik ben geroepen om God te dienen en met de specifieke gaven die Hij mij gegeven heeft een bijdrage te leveren aan Zijn koninkrijk. Dat is mijn *bediening*.
5. Daarnaast krijg ik een *missie*, namelijk te getuigen van Jezus tot redding van mensen die Hem nog niet kennen.

Prof. Hoek sprak met grote waardering over het boek van Warren, maar zou de schrijver ook wel wat vragen willen stellen. Bijvoorbeeld over zijn niet zo grondige uitleg van vaak geparafraseerde Bijbelteksten. Of over zijn mensbeeld, dat erg positief overkomt als hij onder andere schrijft dat God glimlacht om de geboorte van elk kind, de Heilige Geest je helpt bij alles wat je onderneemt en Jezus je Vriend is. Ziet Warren de mens ook als zondaar die blijvend verzoening, genade, rechtvaardiging en wedergeboorte nodig heeft? En heeft het kruis voor hem alleen een voorbeeldfunctie of is het ook de plaats waar Gods toorn zich heeft ontladen en waar de Zoon plaatsvervangend onze schuld droeg? Kritische vragen die bij het lezen van het waardevolle boek wellicht kunnen helpen om bepaalde stukken met een andere bril te lezen.

Uit de vragenronde bleek dat de luisteraars eveneens onder de indruk waren van 'Doelgericht leven', onder meer door de eigentijdse taal die dicht bij het hart ligt van lezers voor wie veel dingen nog nieuw zijn. Een stimulans om hier ook in de communicatie in en vanuit onze kerken heel bewust naar te blijven zoeken. 'Zo blijft het goud dat we ook in onze eigen traditie hebben, zichtbaar blinken', zei een deelnemer hierover. Het boek riep tevens het gesprek op over het belang van het betrokken houden van alle doelgroepen binnen de kerk.

Zonder water bij de wijn te doen, wel met een open en luisterende houding.
Rieke de Kool