

Gods liefde en de vervolging van christenen

De Bijbel leert dat het volgen van Jezus en lijden aan elkaar verbonden zijn.

‘En ook allen die Godvruchtig

willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden’. (2 Tim. 3:12) Zie ook Matth. 5:11, 1 Pet. 4:13, Joh. 15:20

Definitie van christenvervolging

Vervolging is het geheel van het lijden dat we meemaken vanwege het belijden van de Naam van Christus. Het gaat om alle negatieve gevolgen die veroorzaakt worden door het volgen van Jezus.

Vervolging in de Bijbel

Nieuwe Testament: *diokein*, (iets achterna jagen. Specifiek: achtervolgen van mensen met kwade bedoelingen.)

Oude Testament: *radaf*, (bijv. Exodus 14, Farao jaagt volgt Israël achterna)

Vervolging is ten diepste gericht op Christus en niet op de christen

Zie bijv. bekering Paulus. ‘Saul, Saul waarom vervolg je mij? (Hand. 9:4)

Dit gegeven verplaatst de focus van mijn lijden en waaromvragen naar Christus. (zie Matt. 10:22)

Geestelijke strijd

Strijd is begonnen is begonnen in het paradijs (Gen. 3:15)

Zie parallel met Openbaring 12, het visioen tussen de vrouw en de draak

Jezus heeft overwonnen, maar Zijn lijden gaat in zekere zin door in lijden van gemeente. (zie Kol. 1:24, 2 Kor. 1:5, 2 Kor. 4:10 en Openb. 7:14)

Manieren waarop God vervolging gebruikt

1. Groei van het Koninkrijk

➤ Romeinen 8:28 *‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’*

➤ Fil. 1:12, De gevangenschap van Paulus is een bemoediging voor gelovigen buiten de gevangenis.

2. Verdieping van de relatie met Christus

➤ *‘Maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. (Rom 5:3,4)*

➤ Petrus maakt vergelijking met gelouterd goud (1 Petr. 1:7)

3. Ons leren om Christus te volgen en Hem toegewijd te leven.

Les 1: Neem tijd voor God en de gemeenschap met Hem

➤ Petr Jasek: ‘Abide in Christ and His Word.’

➤ Wang Mingdou: ‘Bouw je eigen cel’

Les 2: Wees bereid om offers te brengen.

➤ Ds. Awayi uit Nigeria ‘De veiligste plek is de plaats waar God je roept’

Les 3: Getuig vrijmoedig

➤ God geeft woorden van wijsheid (Luk. 21:15, Matth. 10:19,20)

Aanbevolen literatuur

- Nik Ripken, *Het dwaze van God*,
- Glenn Penner, *In the shadow of the cross*,
- Aad Kamsteeg, *Tegen de verdrukking in*
- Artios-reeks, drs. P.J. Vergunst (red), *Vervolgd om Jezus wil*
- Ronald Boyd MacMillan, *Volharden in geloof*
- *Gevangene nummer 1*, het verhaal van Richard en Sabina Wurmbrand