

## **Als God dan liefde is en de vervolging van christenen**

Op 17 februari was er weer een Ankerlezing in de Westerkerk in Gouda door Dhr. Richard Groenenboom als woordvoerder van de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). Het was een boeiende avond over het thema **Als God dan liefde is en de vervolging van christenen**. Wij vatten voor diegenen die deze avond hebben gemist, de presentatie en bespreking kort samen.

Wat is eigenlijk christenvervolging: het geheel aan lijden dat we meemaken vanwege het belijden van de Naam van Christus. Het gaat om alle negatieve gevolgen die veroorzaakt worden door het volgen van Jezus. Dit kwam ook al voor in het Oude en Nieuwe Testament; in totaal circa 500 keer in de Bijbel. Het bekendste is uiteraard dat Jezus met Zijn discipelen werd vervolgd.

Er zijn drie manieren waarop God vervolging gebruikt: Ten eerste voor de groei van het Koninkrijk, door vervolging en dus het vluchten van christenen vanuit Jeruzalem is ook het Koninkrijk gegroeid richting Europa. Ten tweede zorgt vervolging ook voor een echte keuze en verdieping van de relatie met Christus. Ten slotte om ons te leren om Christus te volgen en Hem toegewijd te leven. Je kunt in landen zoals China, Pakistan, Irak of Nigeria niet “lauw zijn” zoals in Nederland. Je moet in dit soort landen een radicale keuze maken en daar voor gaan. Dhr. Groenenboom gaf een aantal indrukwekkende voorbeelden, zoals een collega van hem die in Sudan levenslang kreeg voor “spionage”, maar na 14 maanden Bijbellezen en gebed in zijn cel en door het gebed van mensen over de hele wereld, gratie kreeg. Lessen voor ons van toegewijd leven zijn: 1. Neem echt de tijd voor God en de gemeenschap met Hem (gebed/Bijbellezen). 2. Wees bereid offers te brengen (de veiligste plek is de plaats waar God je roept). 3. Getuig vrijmoedig (God geeft woorden van wijsheid op je werk, op missie, etc.).

Op DV 16 maart is de volgende Ankerlezing door Prof. dr. M.J. Paul over **Gods liefde en het lijden van de schepping en de schepselen**. Vanaf 19.30 koffie/thee; lezing en discussie van 20.00 tot 21.30 in de Westerkerk. [www.ankerlezingen.nl](http://www.ankerlezingen.nl)